



**MARILYN ANNE**

*En skole til søs*

*d. 4. oktober 2018*

## **Kære forældre**

Så er togtet for ugerne 39 og 40, ved at være vel overstået. Dette togt har været usædvanligt blæsende, og vi har derfor ikke sejlet så vidt omkring, som vi måske kunne have tænkt os. Til gengæld har vi på dette togt haft rigtig mange gode oplevelser på land.

Eleverne mønstrede skibet forrige mandag i Frederikshavn, og her blev vi liggende til tirsdag. Vi havde egentlig tænkt os at tage en længere sejlads sydpå, til Sjælland, men pga. kraftig vind valgte vi i stedet en kortere sejlads, og sejlede nordpå, til Skagen. Her blev vi liggende indtil torsdag, igen pga. meget kraftig blæst.

Onsdag formiddag i Skagen, klædte vi os alle godt på, og gik i samlet flok ud til Grenen, spidsen af Danmark. Herude blæste det rigtig meget, op mod 20 m/s, og det var en stor oplevelse at stå hvor Skagerrak og Kattegat mødes, i sådan et vildt vejr. På tilbagevejen satte vi os i læ i klitterne, og spiste styrmandens nybagte boller.

Onsdag eftermiddag fik vi lov at se Skagen redningsstation, hvor en af skibets forhenværende styrmænd, Svend Jørgensen, arbejder. Svend viste os rundt på stationen, fortalte om hans opgaver der som reder, og viste os alt deres forskellige udstyr.

Torsdag formiddag i Skagen var vi igen på udflugt. Denne gang var vi ude og se Skagen Skipperskole, som er en af navigationsskolerne i Danmark. Skolen er bygget med form som et skib, er utrolig flot og ligger lige ud til vandet. Her blev vi vist rundt, fortalt om de forskellige uddannelser, og vi fik endda lov at prøve den store simulator de bruger, når de skal lære de studerende at sejle. Dette, især simulatoren, var til stor fornøjelse for eleverne.

Torsdag, omkring middag, afgik vi fra Skagen. Vejret var dog stadig meget blæsende, så sejladsen var ikke lang. Vi sejlede tilbage til Frederikshavn. Her lå vi indtil søndag. Fredag formiddag gik vi ud til Sergentskolen, hvor vi blev vist rundt, og fik fortalt om søværnet og de uddannelser man kan tage derigennem. Fredag aften i Frederikshavn var vi i byen. Elever og besætning var inviteret til musical omkring byens historie, med tilhørende middag.

Søndag sejlede vi til Hals. Mandag sejlede vi til Hobro, og onsdag sejlede vi til Randers, hvor skibet ligger nu.

Som I kan læse, har vi besøgt mange steder på dette togt. Vi oplever altid en meget stor velvilje de steder vi kommer hen, og folk rundt omkring er som regel meget venlige til at give sig tid til at vise os rundt og snakke med os. Desuden synes de altid at det er spændende at høre om os og skibet. Det er en god oplevelse for eleverne at opleve denne åbenhed, rundt om i landet.

Eleverne skal mønstre på mandag i Struer kl. 9.00, hvor bussen vil køre dem til skibet i Randers. Eleverne kommer hjem igen på næste fredag, da vi så har efterårsferie i uge 42 og 43.

## **God weekend**

Med venlig hilsen

Besætningen

Havnekantoret  
Kulgade 6  
7600 Struer

Tlf. Skib, 2961 8221 el. 9785 4967,  
Skipper 2445 1617

[Skipper@Marilyn-Anne.dk](mailto:Skipper@Marilyn-Anne.dk)  
[www.marilyn-anne.dk](http://www.marilyn-anne.dk)

"Marilyn Anne" ejes og drives af, Herning, Struer og Holstebro kommuner, som et alternativ til den almindelige folkeskole