

Uge 34



MARILYN ANNE

En skole til søs

d. 23. august 2019

Kære forældre

Eleverne mønstrede ombord sidste tirsdag, sammen med jer, og vi sejlede afsted til Fur. Her fik eleverne tildelt deres køjer, og oplært i bordskik og aftenrutiner ombord. Onsdag blev vi liggende på Fur, torsdag sejlede vi til Aalborg, og fredag sejlede vi til Frederikshavn. Undervejs satte vi lidt sejl, og eleverne fik deres første oplevelse af hvordan det foregår. Alle ugens dage er eleverne blevet trænet i sikkerhed ombord, brugen af redningsveste og redningsflåder, procedurer for brand ombord og procedurer for mand over bord. Desuden har de trænet rengøringsrutinerne, opgaver i kabyssen, opgaver for aftenvagt og meget andet. Eleverne er også begyndt at lære de forskellige knob og stik vi bruger ombord, samt hvordan man håndterer trosser og tovværk når man lægger til og sætter sejl.

Lørdag tog vi en tur til Skagen, hvor vi blev vist rundt på Skagen Redningsstation og bagefter gik vi tur ud til grenen, spiste vores medbragte mad og gik tilbage igen. Søndag fik eleverne lov at sove lidt længere end normalt, og de fik lidt mere landlov en ellers.

Mandag kørte vi videre med at træne rutiner, rengøring, kabys, opgaver på dæk, knob og stik og meget andet. Desuden er eleverne i løbet af denne uge blevet introduceret for skolen, haft en samtale med læreren og er blevet testet i dansk, matematik og engelsk, så vi kan inddele dem i to skolehold med skelen til deres faglige niveau. Tirsdag var eleverne på brandskole i Hvims.

Onsdag forlod vi Frederikshavn og sejlede mod Aarhus. Vi afgik kl. 14, og så snart vi var kommet ud af havnen, satte vi sejl. Det var første gang eleverne prøvede at sætte alle sejl på skibet, og det er en samarbejdsøvelse af karakter. Eleverne klarede det dog rigtig flot, og det tegner godt. Vi sejlede natten igennem, og ankom til Aarhus kl. 6.00 torsdag morgen. Når vi sejler om natten har eleverne nattevagt på skift, hvor de hjælper til med at sejle skibet, gå brandvagt og holde udvig. Generelt oplever vi et elevhold som er glade for at være ombord, er villige til at tage fat og som er interesserede i at lære om at sejle og alt hvad der hører med. Desuden mærker vi elevernes ønske om at forbedre sig i skolen, og det er et rigtig godt udgangspunkt.

Eleverne bliver om lidt sendt hjem på weekend, og det trænger de til. Stemningen ombord er let og god og eleverne gør det godt, men man skal ikke undervurdere hvor mange informationer, nye ting og oplevelser eleverne får på sådan et togt. Jeres børn vil derfor nok være trætte når de kommer hjem, og det er vigtigt at I hjælper dem til at få hvilet ud i løbet af weekenden, så de er friske når de møder igen på mandag. Især søndag aften vil vi bede jer om at hjælpe dem i seng i ordentlig tid.

Vedhæftet brevet her er en kopi af elevernes tøjlist, med et kryds ved de ting som mangler. Dem vil vi bede jer om at give eleverne med på mandag. Desuden er der på det brev vi sender til jeres mail, vedhæftet samme kalender og infobrev som I modtog sidste tirsdag.

På mandag vil eleverne blive kørt til skibet i bus, og bussen er på Struer banegård kl. 9.00, Holstebro banegård kl. 9.15 og på Herning banegård kl. 9.45. Det er vigtigt at eleverne er ved bussen til tiden, da bussen ikke venter. Hvis eleverne ikke når bussen, skal I derfor selv sørge for transport til skibet.

God weekend

Med venlig hilsen
Besætningen