



MARILYN ANNE

En skole til søs

d. 16. maj 2018

Kære forældre

Et meget begivenhedsrigt togt er nu overstået.

Eleverne mødte ind på skibet i Struer sidste mandag kl. 8. Herefter blev ugen skudt i gang, med de første skriftlige prøver. Ugen igennem gik eleverne skiftevis til prøver i dansk, engelsk og matematik. Stemningen omkring prøverne var generelt god, og vi gør meget ud af at udtrykke overfor eleverne, at det vigtigste er at de går op og gør deres bedste. Så kan vi ikke forlange mere af dem.

Alt imens prøverne foregik, var vi travlt beskæftigede ombord. Mandag holdt bestyrelsen møde, med efterfølgende sejlads og skafning ombord. Vi havde ca. 30 mennesker med, fra bestyrelsen og de forskellige udvalg i kommunerne som sender elever til skibet. Det var en god tur, med masser af vind, og traditionen tro blev der serveret skipperlabskovs.

Tirsdag havde vi Venneforeningens medlemmer ombord til sejlads. De får hvert år mulighed for at komme med ud og sejle, og det er altid en begivenhed med højt humør. Vi sejlede af to omgange, for at have plads til alle, og under sejladsen solgte eleverne pølser, brød, kaffe, kage, øl og vand ud gennem kabyssen, med overskuddet direkte i elevkassen.

Onsdag skulle skibet sejle afsted, da vi skulle nå til Svendborg for at komme på bedding. Dog måtte nogle elever blive tilbage, da der skulle være skriftlige prøve i engelsk om torsdagen. De blev tilbage sammen med mig, degnen, og vi tog først til Thyborøn og besøgte Sea War Museum, derefter kørte vi til Venø, hvor vi var blevet inviteret til middag og overnatning hos Ungdomsskoleinspektøren Alice Frederiksen. Alice havde lavet Venøbøffer til os alle, og vi hyggede os gevaldig hjemme hos hende.

Torsdag tog vi så til de sidste skriftlige prøver, og da de var vel overstået om eftermiddagen kørte vi mod Svendborg.

Alt imens var skibet også på vej mod Svendborg, men måtte gøre stop på vejen pga. af vildt vejr i Kattegat. Det betød at de først var fremme fredag morgen, og vi andre måtte overnatte endnu en nat på land. Vi ringede til Faaborg vandrerhjem, som synes det lød noget så hyggeligt at få besøg af et skoleskib, og lovede os både aftensmad, morgenmad og køjer til en god pris.

Fredag morgen mødtes vi så alle i Svendborg, og vi har siden da ligget på bedding. Her har elever og besætning arbejdet på højtryk med at slibe og male skibet. Vi kan nu se frugten af arbejdet, og kan endnu engang sejle herfra med Danmarks måske bedst vedligeholdte skonnert...

Imens der er blevet arbejdet på bedding, har skoleholdende arbejdet med at forberede de mundtlige prøver. I dansk og engelsk skal eleverne udarbejde synopsis, hvor de bl.a. selv skal undersøge og udvælge den tekst de vil arbejde med, og de tekster de vil perspektivere til.

I næste uge kommer Kim fra Ungdomsskolen ombord, og så vil vi have nogle dage med fokus på den mundtlige matematik. Kim kommer tirsdag, onsdag og torsdag, og vi vil slutte dagene af torsdag, med at afholde en 'prøve prøve', hvor eleverne får mulighed for at opleve præcis hvordan den mundtlige prøve i matematik kommer til at foregå.

Eleverne skal mønstre igen på mandag d. 20. maj kl. 9 på Struer Banegård, 9.15 på Holstebro banegård og 9.45 på Herning banegård.

God weekend

Med venlig hilsen

Besætningen