



MARILYN ANNE

En skole til søs

d. 3. maj 2018

Kære forældre

Så er vi nået til slutningen af endnu et togt.

Togtet startede forrige tirsdag, efter en velfortjent påskeferie, hvor eleverne mønstrede skibet i Hobro. Sammen med eleverne kom 6 maritimkursister fra Herning kommune. Maritimkursister er unge mennesker, som måske skal være elever ombord efter sommerferien, og derfor er med os i en uge, for at få en fornemmelse af livet ombord. Det er altid en sjov oplevelse at have dem med, og vise dem vores skib og vores hverdag, men det er samtidig også altid en krævende uge for vores elever, da de skal dele skibet med nye ansigter, og til tider være tålmodige og overbærende, da de nye jo selvkært ikke kender til livet og opgaverne ombord.

Tirsdag blev vi liggende i Hobro, da vindstyrken var noget høj. Onsdag sejlede vi til Hadsund, torsdag til Aalborg. Fredag afmønstrede vi så maritimkursisterne, og efter en middagslandlov sejlede vi videre til Løgstør. Her lå vi til søndag, hvor vi så sejlede til Fur. Mandag blev vi liggende på Fur, og udnyttede det gode vejr til at male. Tirsdag sejlede vi til Nykøbing Mors og onsdag sejlede vi 'hjem' til Struer. Her ligger vi så nu, og er klar til at holde weekend, og få hvilet ud inden de skriftlige prøver i næste uge.

Undervejs på togtet har vi nået en masse på dækket. Blandt andet er vi blevet færdige med at male skanseklædningen, randplanker og undermaster er blevet skrabet og lakeret og vi har fået klargjort og fastsat nye masteringe.

Vi har desuden også lagt vægt på at træne sejlsætning og at sejle for sejl, bl.a. på turen fra Hadsund til Aalborg.

I skolen har vi fokuseret på at blive klar til de skriftlige prøver. Vi har sikret os at alle er med på hvordan prøverne foregår, hvad der er vigtigt at huske på og koncentrere sig om ved de enkelte prøver, og vi har trænet de færdigheder som eleverne hver især har haft mest brug for.

De skriftlige prøver starter på mandag kl. 9.00, og da vi skal være klar lidt tid i forvejen, skal eleverne mønstre **på mandag d. 6. kl. 8.00** på skibet i Struer havn.

I må gerne hjælpe eleverne med at sørge for, at de er klar og friske når de møder mandag morgen. Hjælp dem til at få en ordentlig nattesøvn natten til mandag, og et ordentligt morgenmåltid mandag morgen, så de har energi til dagen.

God weekend

Med venlig hilsen

Besætningen