



## "MARILYN ANNES VENNER"

Vi er i september og endnu et togt er afsluttet med gode oplevelser for eleverne og besætningen. Eleverne er ved at lære dagligdagen at kende og sammenholdet ombord bliver stadig bedre.

Vi har på togtet været omkring Frederikshavn, Skagen, Læsø, Hals, Aalborg, Løgstør, Livø. Eleverne bliver efterhånden bedre til at arbejde med de forskellige opgaver, der indebærer at sejle et skib. Alt fra madlavning, rengøring, oprydning og sejlsætning foregår i grupper, hvor det er vigtigt med samarbejde og hensyntagen til hinanden.

En fantastisk uge med Limfjorden rundt er gået, vi startede på Fur og mødtes med de andre skibe i Løgstør bredning hvorfra turen gik til Thisted, onsdag Struer, torsdag Nykøbing, fredag Fur og lørdag Skive. Eleverne har klaret sejladserne supergodt, de er virkelig ved at finde deres stolthed for skibet og begynder at føle skibet også er deres. Vi har holdt åbent skib i næsten alle havne, eleverne har været super gode repræsentanter for skibet og dem selv, de har fået meget ros af de mange gæster der har været forbi. I hver havn har vi været til fællesspisning med op til 800 mennesker, hvor flere sagde at eleverne fra Marilyn Anne var dem der sad og opførte sig pænest. I uge 39 starter hverdagen igen med skole osv., planen er at sejle fra Fur og ud af fjorden og sydover den næste planlagte destination er Svendborg i uge 41-42 hvor



skibet skal på bedding, så vi må se hvor vinden bærer os hen inden vi rammer Svendborg.





Nordvestjysk Fjordkultur og Marilyn Annes Venner står for det praktiske ved bispisningen af alle skibene når de ankommer til Struer. I samarbejde med kommunen bliver der opstillet et stort telt og begge foreningers medlemmer er behjælpelig med det praktiske, så som borddækning, servering af mad, salg af drikkevarer o.s.v.





Eleverne har fået en på opleveren, det startede allerede kort efter afgang fra Fur. Her blev vi kontaktet af et tidligere besætningsmedlem Christian Liebergreen, han er nu helikopter redder og de ville gerne træne med os.



Det var en kæmpe stor lærerig oplevelse både for elever og besætning. Herefter gik turen videre mod Aalborg, derfra med nattesejls til Helsingør hvor vi besøgte Kronborg og Museet for Søfart.

Herefter blev det København, her var vi på Christiansborg, Experimentarium, Tøjhusmuseet og Kanalrundfart. Mandag morgen blev kursen sat mod Svendborg, hvor vi skal være nogle uger. I Svendborg skal skibet i flydedok og have gennemgået og synet skrog osv. af Søfartsstyrelsen.

Efter flydedokken hos Ring-Andersen i Svendborg gik turen via Marstal til Sønderborg. Op langs den Jyske østkyst med besøg i adskillige havne til Frederikshavn. Pga tilsanding af Løgstør rende, er vi nødt til at sejle nord om Skagen og ind på Limfjorden gennem Thyborønkanalen.





Det blev en god sejldag ombord sejlene tørrede på turen og blev slået af da vi nåede frem.  
Så er vi hjemme i Struer for vinteren og nedrigningen er i gang.  
Nu skal skibet klargøres til vinteren i Struer, så der bliver nok at se til.



**Bestyrelsen i Marilyn**

**Annes Venner ønsker alle medlemmer, besætning og elever i rigtig god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Bestyrelsen Marilyn Annes Venner**