



MARILYN ANNE

En skole til søs

d. 5. september 2019

Kære forældre

Eleverne mønstrede på skibet i Århus, forrige mandag. De ankom om formiddagen, og efter at have fået fyldt diesel på skibets tanke, sejlede vi afsted med kurs mod Isefjorden. Vi holdt en pause på halvvejen, og mandag aften lod vi ankeret gå ud for Langør på Samsø. Her havde vi stille vejr, smuk solnedgang og ro. Vi satte jollen i vandet, sejlede lidt rundt og nogle af eleverne badede. Tirsdag morgen startede med morgengymnastik, da ankeret skulle hives op, herefter sejlede vi til Holbæk. Vi var blevet inviteret til byen, da kommunen har tanker om at oprette et lignende skibsprojekt, og gerne ville ombord og høre om vores erfaringer som skoleskib. Vi blev taget godt imod i Holbæk, og fik bl.a. fremvist Galeasen Anna Møller, som er et gammelt træskib ejet af Nationalmuseet. Desuden var vi på besøg hos KystLiv Holbæk, som underviser skolebørn i traditionelt skibsbyggeri, sejlmageri, rebslagning, jollesejls og meget andet - en meget spændende oplevelse for både elever og besætning. Torsdag sejlede vi fra Holbæk til Hundested, undervejs kom en lille fiskerbåd sejlene hen til os, og donerede et ordentligt læs friskfangede fjordrejer til vores aftensmad – sådan! Fredag eftermiddag afgik vi fra Hundested, med kurs mod Hals. Vinden var god, så vi satte alle sejl og var fremme kl. 4 næste morgen, efter en formidabel sejlsad. Vi brugte lørdagen i Hals på lidt arbejde og en fodboldkamp. Søndag sejlede vi til Aalborg. Mandag sejlede vi fra Aalborg til Skive, hvor vi lå til onsdag. Onsdag sejlede vi til Fur, hvor vi ligger nu, og hvorfra eleverne om lidt bliver sendt hjem på velfortjent weekend.

Togtet har været godt, vi har virkelig oplevet meget, og eleverne er ved at være godt trætte – forståeligt. Eleverne er efterhånden godt inde i rutinerne, og vi kører på med masser af skolearbejde, sejl sætning, knob, stik, tovender og arbejde på dæk og i kabyssen. Eleverne tager godt fat hele vejen rundt, og for det meste er stemningen rigtig god ombord. Som en del af vores hverdag fyldt med opgaver og pligter, kan eleverne godt blive pressede. Det er kun godt, for det er lige netop der de udvikler sig, og vi er der hele tiden til at både presse på – og hjælpe når det er nødvendigt.

I næste uge, skal vi deltage i kapsejlsaden Limfjorden Rundt. Det er som regel en sjov, spændende og krævende uge for eleverne.

Da skibet ligger nord for Århus, skal alle elever på mandag mønstre på Struer banegård kl. 9, hvorfra bussen vil køre dem til skibet. Eleverne bliver sendt hjem igen kl. 20.30 fra Skive, på lørdag i næste uge. Ugen efter, altså uge 38, har eleverne fri. Hjælp jeres børn til at få hvilet godt ud i weekenden, få vasket tøj og blive klar til endnu en uge ombord.

God weekend

Med venlig hilsen
Besætningen