

Skippers beretning 2021/22

16 unge mennesker stod klar på kajen i Struer tirsdag d.10 august, 6 "gamle" og 10 nye elever. Som traditionen byder det fik forældrene kaffe, lidt kage og en velkomsttale med nyttige informationer om skibet og den nye skole deres unge drenge og pige skulle starte på.

Fra Struer gik turen til Fur, hvor den årlige flådeøvelse med redningsveste blev afholdt. Det var en flok trætte elever der tog på weekend efter første udmønstring. Det andet togt gik ud af fjorden til Frederikshavn, hvor eleverne var på Nordvestjysk Brand og Redningsskole i Hvims. Skolen havde lavet et fint dagsprogram i brandslukning og eleverne havde en lærerig dag

Vi sejlede fra Struer til Fur før starten på Limfjorden Rundt, på vejen fik vi lavet en lille præsentationsfilm til brug på sociale medier, til foredrag og lign. Den blev rigtig god, de elever der fortæller om skibet på filmen gør det rigtig godt og den giver et rigtig fint billede af hvordan et ophold ombord forløber.

Efter Limfjorden rundt var der en friuge og så gik turen ud af fjorden og rundt i det ganske danske land, vi var på værft i efterårsferien og fortsatte vores sejlads til midt i november før vi igen lagde op for vinteren i Struer. I Struer har vi lavet vedligehold og skolen har haft givet den gas over vinteren, der blev også tid til en hyttetur, der er blevet lavet podcast i samarbejde med Lydens By og der er blevet rigget ned og op igen.

Vi afsejlede allerede d.15 marts, det var noget køligt men faktisk super fantastisk vejer for årstiden. De første uger var korte togter på 5 dage og derefter gik vi over til 11 dages togter for igen at kunne komme lidt længere rundt. Vi har været vesten ud gennem Thyborønkanalen op til Skagen, forbi Frederikshavn og ind på fjorden igen til skriftlige eksaminer på Ungdomsskolen i Struer. Derefter gik det østen ud af fjorden igen og ned mod Djursland og Grenå, derfra til Ballen på Samsø og til Odense. Rundt i det Fynske med stop i Middelfart, Assens, for anker i Genner bugt på Jyske østkyst og til Svendborg.

I Skrivende stund ligger skibet i Ebeltoft hvor arrangementet "Young Sailor" for første gang skal løbe af staben, det er arrangeret af Fulton og DSTA(Danish Sailtraining Association), det er et skibstræf for skibe der sejler med elever. Meningen er at eleverne skal møde andre sejlens elever og via workshops og aktiviteter skabe relationer, eleverne bliver opdelt i hold blandet af elever fra de deltagende skibe. Skibene der deltager er "Hjalm" af Holbæk, "Agape" af Mariager, "Fulton" af Marstal og så "Marilyn Anne" vi er spændt på hvordan det bliver og meningen er at flere skibe skal deltage hvis arrangementet bliver en succes.

Efter arrangementet i Ebeltoft sejler vi til Issefjorden, for derefter at sejle til Korsør hvor Træskibssammenslutningen holder træf i pinsen. Tilbage er en tur til Hjørnø hvor vi vil afholde mundtlige eksaminer og så går det hjemover til Struer og afslutningen på skoleåret.

I sommerferien sejler vi ugetogter med Lions Club, Struer Ungdomsskole og 2 togter med Den Sejlen Højskole og i august er vi igen klar til et nyt skolehold.

For at afkorte vinteroplægningen i Struer har vi sejlet længere ind i efteråret og er sejlet ud tidligere på foråret end vi plejer. Det har været en gevinst for elever såvel som for skib og besætning, skibe er til for at sejle og det har vi i den grad gjort. Mere for sejl og mindre for maskine, det giver god mening i en tremast skonnert og i særdeleshed med de oliepriser der er i skrivende stund.

Skibet er gudsbenådet med en besætning der brænder for arbejdet med eleverne. Samtidig kaster besætningen masser af energi og engagement efter skibet og med de kompetencer besætningen har, er vi stadig rigtig godt dækket ind i forhold til skrog, rig og maskine. Besætningen skal have stor ros og tak for deres indsats, de giver alt for at gøre det så godt som muligt for vores dyrebare last, nemlig eleverne

og der bliver leveret langt ud over hvad man kan forvente i de mange timer der lægges hver dag hele året.

En stor tak skal også lyde til Venneforeningen, Ungdomsskolen i Struer, de lokal erhvervsdrivende, havnens folk, Svend J fra Skagens redningsstation Bestyrelsen for skibet og mange mange flere som hjælper os når vi kommer rundt i landet

Tak for jer alle sammen og rigtig god sommer

Skipper Marilyn Anne, Toke Aagaard