



MARILYN ANNE

En skole til søs

d. 27. september 2019

Kære forældre

Eleverne mønstrede mandag morgen i Struer, hvor vi gjorde skibet klar til en uge med sejlads. Eleverne pakkede ud, skiftede tøj, vi handlede ind og gjorde alt det praktiske klar. Omkring kl. 11 sejlede vi afsted, med kurs mod Løgstør og med god vind og for fulde sejl. Vi havde to fotografer ombord, som gerne ville have nogle optagelser af skibet, til brug i en dokumentar om træskibe i gammel tid. Sejladsen var god, moralen var høj og alle var glade for at være tilbage ombord og ude og mærke vinden i håret igen.

Vi forlod Løgstør tidligt tirsdag morgen, inden morgenskaftning, og satte kursen mod Kattegat, og sydpå. Vi sejlede hele dagen, og omkring kl. 22 nåede vi Samsø, hvor vi lod ankeret gå for natten, i læ af vinden. Om natten tørnede eleverne til at gå ankervagt, for at sikre os at skibet ikke drev.

Onsdag morgen, igen inden skaftning, hejste vi ankeret, sejlede afsted og satte sejl. Vi havde en god rolig sejlads, for sejl det meste af dagen, og lagde skibet for kaj i Assens, umiddelbart efter aftenskaftning.

Torsdag morgen, denne gang efter skaftning, afgang vi fra Assens, med kurs mod Svendborg. Vi ramte Svendborg tidlig eftermiddag, og fandt tid til at gå op på den nærmeste boldbane, og tage en fodboldkamp.

Dagene har været gode. Stemningen ombord er generelt god, og dagene er gået med sejlads, arbejde på dæk og om læ og skolearbejde. Vi har bl.a. malet dørken på vores to baderum, og i skolen har vi arbejdet med læseprøven i dansk, og lært om løn og skat i matematik.

I skrivende stund ligger skibet så for kaj i Svendborg, og her vil skibet blive henover weekenden. Eleverne skal hjem med bus senere, som sætter dem af i Herning, Holstebro og Struer. På mandag skal eleverne tilbage til skibet, og de bliver også der kørt med bus. Bussen samler op i alle tre byer, og er på Struer banegård kl. 9.00, Holstebro banegård kl. 9.15 og Herning banegård kl. 9.45.

God weekend

Med venlig hilsen
Besætningen