



MARILYN ANNE

En skole til søs

d. 10. oktober 2019

Kære forældre

Togtet startede sidste mandag, hvor eleverne mønstrede i Svendborg. Vi ville gerne benytte det sidste tog inden efterårsferien til at få sejlet godt igennem, og diskuterede derfor planerne for togtets sejlads. Vi overvejede om turen skulle gå til Bornholm, men vejret var ikke til det, og vi besluttede i stedet, at sejle til København. Grundet vinden måtte vi dog dele sejladsen op i mindre bidder, og togtet har således set sådan ud:

Svendborg – Nyborg – Kerteminde – København – Helsingør – Kalundborg – Svendborg

Som altid udnytter vi mulighederne i de forskellige byer, til at se lidt af Danmarks kultur og historie. I Nyborg var vi på vandring ved den gamle slotsruin og tilhørende voldgrav, i Kerteminde var vi på besøg hos Fjord & Bælt centret, hvor vi bl.a. så sæler og marsvin blive trænet.

Weekenden brugte vi i København, hvor vi vandrede rundt og så forskellige dele af byen sammen. Om lørdagen tog vi S-toget til Klampenborg og travede rundt i Dyrehaven. Søndag mere vandring rundt i byen, med afslutning i Planetariet hvor vi så en film.

I Helsingør kastede vi et blik på Kronborg, og i Kalundborg så vi den særlige Vor Frue Kirke, samt hørte klokkerne spille.

Nu ligger det kære gamle skib så endnu engang i Svendborg, og om nogle timer bliver eleverne kørt hjem af Venøbussen. Mens eleverne er på ferie, skal skibet på bedding hos Ring Andersen her i Svendborg. Det betyder at hun bliver trukket op af vandet, og vi skal lave noget arbejde på skroget, så hun kan blive ved med at holde sig flydende.

Togtet har budt på en masse sejlads, mest for sejl, noget for motor, kulde, vind, regn og sol. Vi har fået malet lidt om læ, og vi har fået lapsalvet mesanmasten. Desuden har vi knoklet derudaf i skolen, bl.a. med begreberne areal og rumfang i matematik.

Eleverne har to ugers efterårsferie, og skal mønstre igen mandag d. 28. Her vil de blive kørt til Svendborg af Venøbussen, og den samler op på Struer banegård kl. 9, Holstebro banegård kl. 9.15 og Herning banegård kl. 9.45. Når eleverne kommer efter ferien, uge 45, skal vi have sejlet skibet hjem til Struer, og lægge til kaj for vinteren. Vi satser stærkt på at nå hele vejen til Struer inden fredag d. 1. november, og hvis det går som vi vil, sender eleverne hjem den weekend, altså d. 1., 2. og 3. november. Vi vil give besked i løbet af ugen så tidligt som muligt.

God weekend

Med venlig hilsen

Besætningen